



Jeg er en ung pige som andre unge, men ...

Jeg er en ung pige på 26 år med mange interesser - ligesom andre unge. Men jeg har også et handicap, som jeg er blevet mere klar over nu, hvor jeg er blevet ældre. I mine barneår har jeg oplevet meget ondskab og had fra folk, der ikke kender mig. Jeg har aldrig haft mange venner. Når jeg fik nye venner, ville de gerne have mig som ven i den første tid, men ikke når de havde kendt mig lidt længere tid. Så gik de bare.

Jeg er en ung pige, som tænker meget over, hvem jeg er, hvad jeg kan og ikke kan. Jeg er en pige, der har svært ved at tro på, at jeg er god nok, som jeg er.

Af udseende er jeg en helt almindelig pige, men det snyder. Jeg har en hjerneskade, mangler et enzym og har cerebral parese¹ i mild grad, så der er ting, jeg ikke kan. Jeg er også ordblind og har meget svært ved at være sammen med andre mennesker. Jeg kan ikke overskue så meget og har derfor brug for en hjælper. Jeg kan ikke bo selv og har brug for en del støtte. Jeg har meget brug for at vide, hvad jeg skal. Det er vigtigt for mig at have nogen at snakke med, ellers bliver jeg ensom.

Jeg er på mange måder en almindelig ung pige, som kan lide at

¹ Cerebral parese (CP) er en samlebetegnelse for en række forskellige handicap, hvor hjernens evne til at styre musklerne er unormal.

gøre noget ud af mig selv. Jeg vil gerne de samme ting som andre unge mennesker. Men jeg møder mange forhindringer i dette, for jeg kan ikke det hele, og det gør meget ondt.

Man kan jo ikke se på mig, at jeg har et handicap, og det er jeg sommetider rigtig ked af. Jeg møder mange, der stiller store krav til mig, fordi de ikke ved, at jeg har et handicap og ikke ved, hvad jeg ikke kan. Lige fra jeg var barn, har jeg og mine nærmeste ønsket, at jeg kunne passe ind sammen med dem, jeg gik i skole med og mine søskende.

Når man har et handicap, dømmer man nok sig selv en del, fordi man så ofte har fået at vide, at man ikke dur. Jeg føler i hvert fald ofte, at jeg ikke er god nok og har mange tanker om, hvad andre mon tænker om mig, når jeg er sammen med "normale" mennesker. Det er svært at finde ro i sig selv, når man har et handicap og ikke kan alt det, som man gerne vil.

